

Beste nieuwsbrieflezers,

Bij het schrijven van de vorige nieuwsbrief zaten we in een periode waarin het werk voortkabbelde. De bijbelstudiegroepen vonden doorgang, we ontmoetten mensen geïnteresseerd in het evangelie, maar waren nog niet zeker van een omkeer naar de Here Jezus in de harten van mensen. Hierbij weer een kleine greep uit ons leven.

De vrouw die we in onze vorige nieuwsbrief noemde, is met Pasen gedoopt. Ze wil de Here Jezus de rest van haar leven volgen. De paasdienst was emotioneel voor haar, want alhoewel een deel van haar familie in de stad woont, waren zij niet bij de doopdienst. Ze ervaaude de prijs die het kost om de Here Jezus te volgen. Tegelijkertijd heeft ze een verlangen om haar familieleden te vertellen over de Here Jezus. Bid voor het geloof van Zuster Nat en dat haar getuigenis vrucht draagt, door Gods Geest, in de harten van haar familieleden.



De doopdienst met Pasen was bijzonder. 's Morgens vienden kerken in de stad de opstanding van de Here Jezus in hun eigen kerk, maar 's middags kwamen verschillende kerken samen voor een gezamenlijke doopdienst. In totaal waren er 47 dopelingen. Het was een feest zo met elkaar. Bid voor Gods bescherming voor de dopelingen als ze vaak weerstand ervaren rond hun doop.

Rond Pasen beseften we dat een aantal gelovigen van de bijbelstudiegroepen nog niet eerder Pasen had gevierd. Met name de viering en uitleg op Goede Vrijdag maakte op hen diepe indruk; het besef wat de Here Jezus voor ons doorstaan heeft.

Na Pasen vienden we het Thaise nieuwjaar – het 3-dagenlange waterfestijn – iedereen natgooien die je tegenkomt. We hadden dit door Covid nog niet in Udon gevierd. In het dorp waar wij wonen, werd niet veel met water gegooid. Gemeenteleden, die een koffiewinkeltje in de stad hebben, nodigden de gemeenteleden uit om met elkaar te eten én langsnijdende brommers&auto's nat te gooien. Een gezellige tijd met elkaar.

Daarnaast werd in de bijbelstudiegroepen en in de kerk ook een ander onderdeel van het Thaise nieuwjaar geviend: het eren van de ouderen en zegenen van elkaar. Dit was het eerste jaar dat, in de verschillende groepen, nadat de ouderen op de stoelen hadden gezeten en de jongeren langslieden, ook wij op de stoelen werden gezet en water over onze handen kregen. Is dit een verschil in gewoonten van de stad en het platteland, een verschil tussen de provincies óf het bereiken van de 40?



Een andere ontwikkeling is dat afgelopen zondag 30 april een deel van de mensen van één van de huisgroepen is gedoopt. Deze bijbelstudiegroep komt sinds januari bij elkaar, na een huwelijksjubileumviering van familieleden uit Amerika. De dominee waarmee we samenwerken, heeft tijdens deze viering het evangelie gedeeld en sindsdien is op donderdagavond een bijbelstudiegroep. De familieleden zijn inmiddels weer terug in Amerika, maar hebben ook regelmatig contact.



We merken bij deze groep en ook bij Zuster Nat, die een gelovige collega heeft, dat het een Gods zegen is als geïnteresseerden of jong-gelovigen meerdere mensen in hun omgeving hebben, die in de Here God geloven. We danken de Here God hoe Hij de levens van mensen registreert en zo mogelijkheden geeft om Hem te vertrouwen en anderen daarbij gebruikt.



Annelies volgt momenteel een bijbelstudie over Ruth. Eén vraag in de bijbelstudie was om de verschillende personages in een bepaald perspectief te zetten. Te beginnen bij Ruth als de jong-gelovige (uit een niet-gelovige familie). Wie is dan Boaz, wie zijn de maaiers, wat is het veld van Boaz? Nadenkend over Boaz, als representatie van de Here Jezus, wij als de maaiers, die worden gevraagd om goed te zongen voor de jong-gelovige en hem of haar te beschermen. Boaz, de Here Jezus, zal het verlossingswerk doen, het werk in zijn of haar hart. Een prachtig beeld van wat we om ons heen zien gebeuren:

Thaise gelovigen die hun plek in kerken innemen, maar daarbuiten, familieleden, collega's en bekenden laten kennismaken met de christelijke waarheden, zoals Naomi gedaan had. Zo overkomt het veel mensen dat ze met Gods koninkrijk omgeven worden en in Zijn koninkrijk terechtkomen. God alle eer voor Zijn manier van bestuur!

Op de school van onze kinderen spreken we regelmatig Thaise ouders, die als kind op een christelijke basisschool hebben gezeten (in de stad Udon) en een beetje bekend zijn met het christelijke geloof. Meestal heeft dit een positief beeld achtergelaten van het christelijk geloof, maar nog geen relatie met de Here God. Bid voor hernieuwde interesse en gezegende conversaties en we bidden dat Hij het werk zal voltooien dat Hij is begonnen. Bid ook dat de 2 schoonmaaksters die interesse hebben in het christelijke geloof, hun leven in Gods hand willen toevertrouwen.

Daniel, Benj en Marie maken het goed. Ze gaan met plezier naar school en hebben het goed met verschillende vrienden. Daniel geniet van het sporten op school en op een plaatselijk basketbalveld. Hij kan inmiddels ook een aardig potje schaken. Benj blijft genieten van de natuur; hij heeft de rode mierennesten in onze mangoboom dagenlang bestudeerd en probeert nu een cactus in leven te houden. Marie bouwt steeds weer nieuwe lego-dorpen en speelt graag met anderen. Ze mogen ook hier nog even naar school, want in juni en juli is het hier zomervakantie. We zijn dankbaar voor gezondheid en hier en daar airco, nu we regelmatig dagen achter elkaar rond de 40 graden buitentemperatuur hebben.

Dank weer voor jullie ondersteuning; mooi om in Gods koninkrijk samen te werken.

We horen hier en daar weleens wat uit Nederland - laat ons gerust weten hoe het met jullie gaat!

Een hartelijke groet en Gods vrede en genade toegewenst,

Sijmen en Annelies

Daniel, Benj en Marie